

En gammal vattenväg vid Nartorp



Milsvitt synlig från Nartorp är den gamla sliglaven, som höjer sig som en mäktig pyramid över omgivningen - ett egendomligt monument över en gången era i bygden. Från toppen har man en magnefik utsikt.

Det synes ha varit ett fint konstruktörsarbete, som gjordes, när Nartorps gruvor vid en av dessa stora utbyggnader försågs med vatten från Ormstorpssjön drygt en kilometer öster om gruvområdet och skilt från detta genom berg och moras. För att få fram vattnet måste man spränga tunnlar och bygga vattenrännor.

Tunnlarna och rännorna finns fortfarande kvar, även om det vid det här laget är åtskilliga decennier sedan de användes. Gruvdriften vid Nartorp lades ner på tjugotalet, och sedan dess har tidens tand vittrat ner en hel del av de omfattande anläggningar, som där en gång i tiden med högkonjunktur strax före och under första världskriget sjöd av aktivitet.

Men fortfarande finns tunnlar vid Nartorp kvar, även om de givetvis numera är okända för de flesta. Häromdagen vandrade vi den gamla vattenvägen, som fortfarande bär stumt vittnesbörd om den betydelse gruvdriften vid Nartorp hade för sin bygd. De två tunnlar är omsorgsfullt utsprängda i berget. De är så pass djupa att man i allmänhet kan vandra rakryggad i dem. Den ena tunneln håller en längd på uppskattningsvis drygt 100 meter, medan den andra är kortare, omkring 70 meter. Tunneln närmast gruvområdet står fylld med vatten, så den krävde rejäla stövlar att forcera.

Mellan tunnlar löper en vattenränna, till stor del uppbyggd av sprängsten från tunnelbyggena. Den gamla vattenvägen är numera igenvuxen och till

större delen dold för nyfikna blickar. En och annan rest kan man hitta fortfarande även av



dess övre lopp, som eljest i stort sett är raserat. Vid Dammsätters gård, vars namn för övrigt berättar att den låg vid vattenvägens regleringsdamm vid Ormstorpssjön, kan man fortfarande se lämningar efter regleringsluckor för vattentillförseln.



Genom de gamla vattentunnlarna forsar numera inget vatten till pumphus och anrikningsverk. De är för länge sedan övergivna.