

Artikel ur Östgöta Correspondenten fredagen den 4:e Januari 1918

Ohyggligt ras i Nartorps gruvor

Två personer dödade och en tredje livsfarligt skadad.
Ett stort stenblock föll under borrhning oförmodat ned.

Vid Nartorps gruvor i Skällviks socken inträffade vid 1-tiden i går en hemsk olyckshändelse, som krävde två människoliv, under det en tredje person blev så svårt skadad, att fara för livet föreligger.

Om förloppet vid olyckan har Östgöta Correspondenten från gruvkontoret inhämtat följande: I gruvschaktet på 300 m. djup befann sig sedan en längre tid en s.k. "lossna", d.v.s. ett större stenblock, som var på väg att lossna från själva berget. Oaktat upprepade försök hade man icke lyckats få ned detsamma. Under dagens lopp hade man borrarat ett par hål i blocket. Dessa voro redan laddade o. skotten skulle avskjutas. På platsen befunno sig gruvarbetarna J. Carlsson och C. Wallman och dessutom gruvfogden R. Ny samt en tredje arbetare W. Eriksson. Utan att ana någon fara befunno de sig mitt under blocket. Till följd av borrhningen måste emellertid detta ha lossnat och föll ned utan föregående varning. Gruvfogden Ny och arbetaren Eriksson kastade sig hastigt tillbaka och lyckades rädda sig. Gruvfogden Ny slant emellertid och fick båda benen under blocket med påföljd att de avbröts och svårt klämdes. Han fördes så snart sig göra lät till Söderköpings lasarett. Eriksson blev oskadad. Wallman och Carlsson däremot kommo under blocket och ihjälklämdes ögonblickligen.. Carlssons lik befann sig i utkanten av blocket och löstogs nästan genast. Wallman befann sig mitt under blocket och hans lik täcktes av en betydlig stenmassa, varför man ännu i går afton icke lyckades få honom loss. Wallman var 26 år och ogift, Carlsson 30 år samt gift och efterlämnar hustru och ett barn. Den svårt skadade gruvfogden Ny är omkring 30 år och hans tillstånd var i går afton oroväckande.



Jordfästning i Skällviks kyrka av tre gruvarbetare från Nartorp som omkom i ett gruvras. De begravdes i jan. 1918, det har berättats att det den dagen var -30 grader och snöstorm. Trots det var det många som följde de döda till den sista vilan. Bild från Hembygdsföreningens arkiv.